

*Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.
Wij konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De moeder en oma van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij "Bedankt" voor alles wat je hebt gedaan.*

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Christiane Vanderhaeghe

Geboren te Menen op 22 maart 1939.

Omgeven door onze liefde is zij zachtjes van ons heengegaan
in woonzorgcentrum OLV Middelaars te Rekkem op 5 mei 2018.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in familiekring.
Daarna hebben we haar as toevertrouwd aan de zee.

Rouwadres: Wijk ten dale 85 - 8930 Rekkem



Dit melden u:

haar kinderen en kleinzoon:

Christ en Claudine Meurisse-Garrez
Kenny

De families:

Vanderhaeghe-Verbeke

Met dank aan:

haar huisarts,
personeel van woonzorgcentrum OLV Middelaars, Rekkem.