

*Je was zo moe,
je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden*

Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten

mevrouw
Simonne Kinsabil
Echtgenote van de heer Adiel Tack

Geboren te Menen op 28 juni 1935.
Zachtjes van ons heengegaan in A.Z. Delta te Menen
op 31 januari 2019.

De uitvaartdienst rond de urne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de aula
van de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat
op donderdag 7 februari 2019 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.

Daarna volgt de bijzetting
in het urnenveld op de begraafplaats te Rekkem.

Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Simonne Kinsabil
Moorselestraat 153 – 8930 Menen

Dit melden u:

haar echtgenoot:

Adiel Tack

haar kinderen:

Patrick Tack
Dario en Marleen Tack-De Commer



haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

Eddy en Viviane † Kinsabil-Delvael en Catherine De Meurisse
Geert en Agata Kinsabil
Gilles en Kelly Derycke-Kinsabil

Michel † en Maria † Vanthourhout-Tack en familie
Michel en Simonne Suestrone-Tack en familie

De families:

Kinsabil-Carnier en Tack-Vanryckeghem

Met dank aan:

haar huisarts,
familiehulp en thuisverpleging,
dokters en personeel van A.Z. Delta te Menen.