

Voortijdig uit ons midden weggerukt,  
niet uit onze liefde is van ons heengegaan

# de heer Roland Bonte

Geboren te Menen op 21 maart 1949.  
Overleden thuis te Ledegem op 13 januari 2021.

*Lid van OKRA*

**Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.  
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.**

Na de crematie volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Ledegem.

*Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1,  
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur,  
dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.*

*Dit melden u:*

*zijn broers, zus, schoonbroer, neven en nichten:*

Roland en Annie Cannaert-Bonte  
Luc en Joke Ugille-Cannaert en kinderen  
Wim en Carline Cannaert-Detavernier en kinderen

Walter † en Astrid † Bonte-Tallaire

Luc en Monique † Bonte-Van Kerckhove en familie

Norbert Bonte en familie

*De families:*

Bonte-Vandepoele

*Met dank aan:*

zijn huisarts en thuisverpleegkundigen.

*Rouwbetuiging:*

via [www.uitvaartzorgserrus.be](http://www.uitvaartzorgserrus.be)  
Ofwel: familie van wijlen Roland Bonte  
p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem

*Wanneer ik morgen doodga*

*Vertel dan aan de bomen*

*Hoeveel ik van je hield*

*Vertel het aan de wind*

*Die in de bomen klimt*

*Hoeveel ik van je hield*

*Vertel het aan een kind*

*Dat jong genoeg is om het te  
begrijpen*

*Vertel het aan de huizen van steen*

*Vertel het aan de stad*

*Hoe lief ik je had*

*Je zus Annie*



056 42 30 28 | [uitvaartzorgserrus.be](http://uitvaartzorgserrus.be)



Roland  
Bonte

°21 maart 1949 †13 januari 2021