

Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap is van ons heengegaan

de heer Rik Claeys

Geboren te Wevelgem op 26 juli 1960.

Omringd door zijn geliefden is hij van ons heengegaan
thuis te Gullegem op 13 januari 2021.

**Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.**

Daarna volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Lauwe.

*Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem,
ingang via parking begin Lauwestraat,
vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur,
maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur.*

Rouwbetuijing: via www.uitvaartzorgserrus.be

Ofwel: familie van wijlen Rik Claeys p/a Kozakstraat 15 - 8560 Wevelgem

Dit melden u:

zijn kinderen:

Jonah Claeys en Noor Hemelaere, Sue, Liz
Tamara Claeys en Jurgen Mijngheer, Ruben, Thibo, Nio

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Jean-François en Mieke Lecompte-Claeys en familie
Jan en Mieke Claeys-Claus en familie
Kris en Gudrun Bels-Claeys en familie
Steven en Veronique Claeys-Verhelst en familie
Alain en Nele Vanden Bussche-Claeys en familie

zijn dierbare vriend:

Robbert Desmet en familie

De families:

Claeys-Derycke

Met dank aan:

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,
Team Woodstoxx,
alle verpleegkundigen voor de nabijheid, steun en goede zorgen.

Paps,

*Je creativiteit, je levenslust,
Je blijvende vechterskracht,
en je duizenden ideeën
altijd zo doordacht.*

*Voor jou
ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig
voor gestreden
Niemand kan weten
wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden
Doof nu het licht
en sluit je ogen
En vergeet de strijd
Jouw leven hier is omgevlogen
Maar de liefde die blijft*

*Dat nu die lieve handen rusten
Zij hebben toch zoveel gedaan
Zij droegen
's levens last en lusten
Maar brachten altijd liefde aan*

*Love you
x*



Rik Claeys

26-07-1960
13-01-2021