

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Anna Reynaert

Weduwe van de heer Marcel Debonnet (†1988)

Geboren te Dadizele op 21 december 1926.

Overleden in woonzorgcentrum Rustenhove te Ledegem op 29 september 2021.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6 **op woensdag 6 oktober 2021 om 11.00 uur.**

Na de crematie vertrouwen we de urne van Anna toe aan het urnenveld op de begraafplaats te Rollegem-Kapelle.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6, elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be

ofwel: familie van Anna Reynaert, p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Gaby en Nicole Vandermeersch-Debonnet
Bart en Rosalie Vandermeersch-Heens
Stan, Reine
Wim en Ellen Vandermeersch-Bakker
Lies, Lara, Wout
Andy en Sarah Olivier-Vandermeersch
Robbe, Finn

Patrick en Monique Vandromme-Debonnet
Peter en Virginie Espeel-Vandromme
Madeleine
Christophe en Hermien Vandromme-Seurync
Leonie, Mathis, Henri

De families:

Reynaert-Denys en Debonnet-Goemeyne

Met dank aan:

haar huisarts,
de thuisverpleging,
directie en personeel van woonzorgcentrum Rustenhove te Ledegem.

