

Met droefheid nemen we afscheid van

de heer

Willy Christiaens

Weduwnaar van mevrouw Elisabeth Blondeel (†19/11/2020)

Geboren te Izegem op 26 augustus 1923.

Zachtjes van ons heengegaan te Menen in Huize Ter Walle op 19 november 2021.

*Stichter van de electronica-richting in VTI Sint-Lucas, Menen
Oorlogsvrijwilliger*

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de aula van de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat
op zaterdag 27 november 2021 om 11.30 uur.

Daarna volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Menen, Dadizelestraat.

*Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Menen, Moorselestraat 153,
maandag, dinsdag en woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.*

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be

Ofwel: familie van Willy Christiaens p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Martine Christiaens - Philippe Vandenbulcke

Hannelore Vandenbossche - Ferre Borrey

Leeloo, Jodi, Angie

Liselot Vandenbossche - Wesley Verborgh

Rouby, Rémo

Filip Christiaens - Catherine Delaere

Stijn Christiaens - Anneleen Watteyn

Amber, Thor, Finn

Lies christiaens

Fé, Cai

Jan Christiaens - Leen Charle

Jelle Christiaens - Maja Van den Brande

Frie Christiaens - Kristof Peers

Amelie, Alexander

Lieve Christiaens - Eric Driessens

zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

Wilfried en † Jacqueline Christiaens-Dewaele

† Roger en † Maria Blondeel-Demarré en familie

André en Jeanine Blondeel-Ghildemyn en familie

† Dolf en Thérèse Delaere-Blondeel en familie

† Arsène en † Rachel Delaere-Debrabandere en familie

† Georges en † Antoinette Delaere-Velghe en familie

† Roger en Agnes Delaere-Velghe en familie

† André en † Paula Delaere-Vermeersch en familie

Met dank aan:

zijn huisarts Kris Lamon,

de directie, het personeel en vrijwilligers van het WZC Huize Ter Walle,

de buurman Jean-Claude Desmet.



056 42 30 28 | uitvaartzorgserrus.be

*Het onbewandelde pad
ben jij nu ingeslaan.*

*Alleen jouw levensvreugde
was dit pad al voorgegaan.*

Samen arm in arm,

zij aan zij,

wandelde je de levensbrug voorbij...

Daar stond ze dan...

Op jou te wachten.

Jullie draaiden je om

Zwaaiden en lachten.

De hemelpoort

die zachtjes sluit,

jouw vlammetje

doofde langzaam uit.

We zullen je missen...

Maar slaap nu maar zacht.

Wij weten dat je samen met oma

achter de hemelsbrug

op ons wacht.

-Liselot-

