

*Wachtend aan de overkant
gelovend dat dit niet het einde is
kijken we uit naar de dag van morgen
dat we ooit weer samen zullen zijn.*



Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap is van ons heengegaan

de heer
Eric Acke

Echtgenoot van mevrouw Monique Vandromme

Hij begon zijn leven zoals we hem gekend hebben op 5 juni 1939 te Izegem.
Begeleid door de gebeden van de kerk, begon hij een nieuw stuk leven dat ons nog onbekend is
op 27 november 2023 in WZC Rustenhove te Ledegem.

Lid van OKRA

Samen met u willen wij ons vertrouwen in dit nieuwe leven uitdrukken
in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle **op zaterdag 2 december 2023 om 10.00 uur**
uw aanwezigheid zal ons vertrouwen vergroten.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.

Na de crematie komt de urne terug thuis binnen de hechte kring van zijn gezin.

*Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,
maar gedenk hem in hart en herinneringen
zoals wie hij was en hoe u hem hebt gekend.*

Hij leeft verder in het hart van:

zijn echtgenote:

Monique Vandromme

zijn kinderen en kleinkinderen:

Francky en Heidi D'Hooghe-Acke
Bram en Julie D'Hooghe-Alossery
Fien D'Hooghe en Dylan Libbrecht
Jana D'Hooghe
Henk en Nathalie Acke-Wylleman
Tristan Acke

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:

Acke-Decoutere en Vandromme-Coone

Met dank aan:

Dr. Vanfleteren,
de zorgende handen van WZC Rustenhove met in het bijzonder afdeling Zonnebloem.

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Eric Acke
p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel