

*Altijd bereidwillig en paraat  
Handig met naald en draad  
Zo blijft moeder in ons hart bewaard*



mevrouw

# Cecile Gheysen

Weduwe van de heer Marc De Wulf (†11.06.2024)

Geboren te Ledegem op 1 februari 1940.

Vredig van ons heengegaan in woonzorgcentrum Sint-Camillus te Wevelgem op 19 juli 2024.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

*Gewezen lid van het Sint-Bavokoor Lauwe*

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
vindt plaats in de Sint-Niklaaskerk te Rekkem,  
**op vrijdag 26 juli 2024 om 10.00 uur.**

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

De bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Ledegem zal doorgaan in  
intieme kring.

*Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem,  
ingang via parking begin Lauwestraat,  
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.*

Rouwbetuiging:  
via [www.uitvaartzorgserrus.be](http://www.uitvaartzorgserrus.be)  
Ofwel: familie van Cecile Gheysen  
p/a Lauweplaats 5 - 8930 Lauwe

*Toegewijde mama en oma van:*

Rik en Annick De Wulf-Vanbeveren  
Michael en Kim  
Lukas en Hanne  
Jolien  
Wim en Heidi De Wulf-Nuyttens  
Iris en Mathias

*Zus, schoonzus en tante van:*

†Oswald en †Hilda Gheysen-Tanghe, kinderen en kleinkinderen  
Frans en †Ginette Gheysen-Bertheloot, kinderen en kleinkinderen  
†Marcel en Hilda Dewitte-Gheysen, kinderen en kleinkinderen  
Mark en Frida Gheysen-Bertheloot, kinderen en kleinkinderen  
†Lutgarde De Wulf  
Roger en Ginette De Wulf-Messely, kinderen en kleinkinderen  
†Frans en †Christiane De Wulf-Huysentruyt, kinderen en kleinkinderen  
†Zuster Lieve De Wulf  
Guido en Lutgarde Denolf-De Wulf, kinderen en kleinkinderen  
†Jan en †Eliane De Wulf-Huysentruyt, kinderen en kleinkinderen  
†Luc en Magda De Wulf-Vancraeynest, kinderen en kleinkinderen

*De families:*

Gheysen-Wyffels en De Wulf-Buyse

*Met dank aan:*

haar huisarts Dr. Barbara Van Der Heyde,  
personeel van woonzorgcentrum Sint-Camillus te Wevelgem.

*Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is om niet te vergeten.*