

Lionnel Ostyn

° 16 december 1937

† 11 oktober 2024

*Een hand, een woord,
een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
De lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.*



Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van
de heer

Lionnel Ostyn

Weduwnaar van mevrouw Liliane Driessens (†2019)

Geboren te Ledegem op 16 december 1937.
Zachtjes van ons heengegaan te Roeselare op 11 oktober 2024.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van OKRA

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus
te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6
op donderdag 17 oktober 2024 om 10.00 uur.

Daarna volgt de bijzetting bij zijn echtgenote
in het urnenveld op de begraafplaats van Ledegem.

*Een laatste groet kan worden gebracht
in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6,
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur.
dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.*

Hij was de vader en opa van:

Franky en Nancy Nuytten-Ostyn
Kevin en Lynn Nuytten-Caulier

Hij was de schoonbroer en nonkel van:

William† en Annie† Driessens-Wyffels en familie

Hij leeft verder in hart van de families:

Ostyn-Seynaeve en Driessens-Seynaeve

Met dank aan:

zijn huisdokter Dirk Callens
het team van thuisverpleging van Anouk Lamsens
De medewerkers
van de palliatieve zorgeenheid Het Anker in Roeselare

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Lionnel Ostyn
p/a Kerkplein 6- 8880 Sint-Eloois-Winkel